



Foto Paul Pelgrims

Spring, spring
klein ding.
Je lacht en speelt verdriet.
In de grote wereld van niet.

Je kookt soep van steen.
Huppelend op één been,
door de feëen wereld heen.
Op weg, op weg waarheen?

Schik wiegende stengels in een vaas.
Strooi stralende sterren stil en dwaas,
in een supernova lavendel paars.

Zing, zing, zangvogel zing,
in schroeiende zon,
jij lieve kameleon.

Sam