

*Romance in A groot*

*Een bloem een gebaar, één woord,  
beroert een snaar  
een noot, een lied  
verdampft in het niet.*

*Alleen samen zijn  
lijkt schijn  
en vredigheid  
zoekt twijfel.*

*Maar lente brengt leven  
en hoop en geven.  
Een bloem, een gebaar  
een glimlach van haar*

*doen ook mij herleven.  
Vol moed en vreugd'  
met trouw en deugd  
voor deze zegen.*

*Sam*

*In de Gouden Eeuw was tulpenbollen kweken een lucratieve bezigheid. Koopvaardij schepen hadden de tulpen meegebracht uit Turkije.*

*De Hollandse kweker Cos was één van de beroepde.*

*Zijn tulp en bol werden in 1637 verkocht voor 475 gulden.*

*Het gewicht van de bol is links onder op de afbeelding vermeld en had verband met de prijs.*

*De Bal Gewoogt  
148 Azen*

*Verkocht  
f 475*

