

Wie was Cambrinus?

Historisch is er geen sluitend bewijs voor het antwoord op deze vraag.

De meest plausibele invulling is te vinden in de verzen en gedichten (rijmkronieken) van geschiedschrijvers uit de 13^{de} en 14^e eeuw en later.

Slag van Woeringen 1288 met Jan I Hertog van Brabant in de hoofdrol.

Bij de slag van Woeringen in 1288 zou Hertog Jan I, gezeten op een hoge stapel biertonnen, met een reuzebierpul in zijn hand, zijn leger hebben toegesproken. Hij won. Hierdoor zou hij aanzien verwerven in West-Europa. Hij maakte van het Nederlands (Diets) de officiële bestuurstaal en zorgde voor wetgeving en regels.

Sommigen beweren dan Hertog Jan I op die wijze de grondvesten bouwde waarop later het Nederlands als volkstaal erkend werd in ons land.

Dat Jan I de Hertog van Brabant de titel “Koning van het Bier” zou verdienen staat buiten kijf.

Hij was een dichter, krijgshoofd, liedjestekstschrijver en een levensgenieter als geen ander.

Hij palmde Limburg in tegen de wil van de Bisschop van Luik.

Als “ridder” deed hij zijn titel eer aan en geschiedschrijvers prezen zijn hoofs en ridderlijk gedrag. Graag vertoefde hij bij zijn volk.

Hij stierf op jonge leeftijd tijdens een steekspel- toernooi in Bar le Duc.

Jan Primus was zijn Latijnse naam. Jan Primus of Gambrinus ligt fonetisch heel dicht bij mekaar. In de volksmond klonk het “Gambrinus”.

Hertog Jan laveerde in zijn leven tussen de kerkoversten, koningen en keizers.

Volgens de Amerikanen is Cambrinus een Belgische Koning die het bier en feesten hoog in zijn vaandel droeg.

Maar zoals altijd is niet iedereen het daarover eens en zeker niet in ons klein landje.

Toch komt Gambrinus, Jan de 1^{STE} of Jan Primus, zoals hij zichzelf voorstelde bij officiële gelegenheden, het dichtst in de sfeer van Gambrinus

Eén van zijn nakomelingen zou Jan van Mechelen zijn. Deze zou dan vertoefd hebben in het hof van Nassau te Mechelen aan het Berthoudersplein.

Ook hierover twijfelen geschiedkundigen.

Gambrinus vind je terug met zijn standbeeld in USA en Canada, Mexico en Zuid-Amerika. Meestal komt dit door de inwijking van Duitse brouwers begin 1900.

Is dit alles nu fictie of waarheid?

Laat ons het bij de mythe houden van een flamboyante vorst die graag bier of wijn dronk met zijn volk en die we met enige trots onze Cambrinus noemen. Tenslotte zijn wij allemaal Bourgondiërs. We houden van een goed glas wijn of bier en lekker eten.

En zijn standbeeld in de gevel van het restaurant **Park van Cambrinus** Mechelsesteenweg 131 2830 Blaasveld-Willebroek houden we in ere omdat geschiedenis belangrijk is. Het bepaalt wie we zijn en waar we voor staan.





Beeld van Cambrinus bovenop de Falstaff Brewery in New Orleans USA



Gravure uit de Smithsonian Library New York

Uiteindelijk komen we dan terecht bij het restaurant "Park van Cambrinus" aan de kerk in Blaasveld.

De geschiedenis van de drankgelegenheid op de hoek van het plein met de Mechelsesteenweg zal enkele honderden jaren teruggaan. Heeft deze zaak altijd de

naam Cambrinus gehad? Wellicht wel. Het was immers het uithangbord van één van de vele brouwerijen die in de loop der jaren in Willebroek waren gevestigd.

De rails waarlangs men de biertonnen naar de kelder liet zakken vanuit de straat zijn heel oud. De hengsel van de ijzeren staven poort, die de keldertrap afschermt van de rest van het gebouw, lijken eerder op een middeleeuwse gevangenis dan op een bierkelder. De gemetste gewelven tussen ijzeren balken is iets van begin 1800 en zie je hier en in het omliggende vaak in oude gebouwen.

Het fraaie beeld van Cambrinus in de voorgevel beklemtoont de waarde die men hechtte aan dit gebouw.

De Mechelsesteenweg als verbindingsweg tussen Mechelen en Willebroek was een belangrijke route. De statige gebouwen die je hier in de buurt ziet bevestigen deze stelling.

Maar uiteindelijk draait het maar om één ding.

Ontspannen genieten van lekker eten en lekker drinken.

Ik hoop dat het huidige Park van Cambrinus daar ietsje toe bijdraagt.

Laat ons besluiten met zijn roep: “Harba Lorifa” (het kruid staat in bloei) een beetje erotisch bedoeld. Jan I was tenslotte een levensgenieter.

En wij ook...

Sam